



Kærlighedserklæring til landets smukkeste fjord



I 1997 døde Mariager Fjord. Nu er den genopstået fra de døde og lokker med idyl og fede, anderledes oplevelser, skriver en indfødt sejler.

Når vi indfødte bevæger os rundt på vores skønne fjord, har vi meget svært ved at forstå, at der ikke kommer flere sejlen-de gæster, end der gør. Men når vi så kigger ud til fjordens indsejling, forstår vi bedre. Man skal nemlig være mere end nysgerrig for at tage hul på Mariager Fjord.

De fleste ferisejlere på Kattegat har for travlt med at komme videre og ser næppe, at der står en kosterække ude i havet. Det har vi gjort os visse tanker om: Vi kunne jo rejse et skilt og skrive "Velkommen til Mariager Fjord", eller vi kunne fortælle

om ledige pladser i Hadsund, Kongsdal, Vive, Mariager, Høllet og Hobro. Sådan gør man for bilisterne, der kommer til storbyerne.

Den slags skiltning til søs sker selvfølgelig aldrig, men det skjuler ikke den kendsgerning, at Mariager Fjord er noget særligt. Noget unikt. Måske Danmarks smukkeste fjord. De tusinder, der hver sommer trods alt finder ind til os, får en oplevelse til net-hinden.

Sejladsbeskrivelse

Sejleren og skribenten Anders Høgh Post har Mariager Fjord med i sin bog "Bådture, jeg



"Høllet" på fjordens nordside, ved Mariager, er et af de mest idylliske steder og et åndehul for sejlerne på Mariager Fjord. Der er som regel plads ved en af broerne.

aldrig glemmer". Det burde være anbefaling nok. Han skriver om sejlløb, der bugter sig i s-kurver mellem tynde

bundgarnspæle, om hejre i flokke - 82 på samme tid, om fiskeri - og meget, meget mere.

*Indsejlingen til Mariager - fjordens mest besøgte by.
T.v. ses en del af Skandinaviens eneste museum for
udvinding af råstoffet salt.*



Fra indsejlingen ved Als Odde og til Hadsund, den første by, er fjorden en flod. Herefter breder den sig ud. Ved Mariager er den et par kilometer bred og 30 meter dyb. Ved Hobro snævrer den igen ind og kommer atter til at minde om en flod, der har gravet sig ned. Ikke som Grand Canyon overthere - men dansk som bare pokker.

Genopstandelse

Når folk siger Mariager Fjord, siger de også: -Jamen, var det ikke den, der døde? Jo, nok døde fjorden, men den er genopstået. I dag er der mindst lige så meget liv i den,

som tidligere: Fjorden er stadig landets bedste orredvand, skrubberne er som før - store som skovle og tykke som mursten, og der er masser af ål. At der er masser af fisk, understreges af, at der også er masser af skarver - eller ålekrager, som vi kalder dem på disse kanter.

Sejleruniversitetet

Når du kommer til Hadsund, bør du kigge ind i sejlkлубben. Her holder Hadsund Universitet til. Universitetet er sammensat af "studerende", der ved alt - og kan svare på alt. Også hvor du kan få ål,

eller hvor du skal begive dig hen, hvis du søger den fredfyldte idyl, hvor kun fuglene larmer.

Til det spørgsmål vil "studerende" i øvrigt nok svare Paradiset eller Høllet. To områder nær Mariager. Eller de vil blot foreslå Hobro i fjordens bund. Her er menneskeliv og undervejs til det en flot natur.

Måske vil "studerende" også diske op med et par historier. For sejlerne i Hadsund er hyggelige folk, der omfatter alle besøg som inspiration til noget større.

Måske vil de diske op med denne, sandfærdige historie: En hadsunder, murer og folketingsmedlem, besøgte Grønland samtidig, som Simon Spies. De to hilste på hinanden: -Poul Mortensen, can. mur, sagde hadsunderen. -Simon Spies, men mig kender De vel, gnækkede rejsekongen. -Nej desværre. Det er mit første besøg i Grønland, svarede hadsunderen, som klarede at holde masken.

I øvrigt kan bådene tanke diesel eller vand i Hadsund -

en kærkommen indtægt for den lokale klub.

Velplejet idyl

Fjordens mest besøgte havn er Mariager. Ren og velplejet idyl med bindingsværk og toppede brosten. Når du er for udadgående og, med masser af oplevelser i baghovedet, passerer en del gule huse på styrbords side, så er det ikke Nyboder men Dania.

Det er tidligere arbejderboliger for ansatte tilknyttet cementindustrien inde i landet. Tilknytningen var så stor, at fabrikken bestemte, hvornår de ansatte skulle sove. I mange år blev det elektriske lys i husene slukket klokken 22.00 - på én og samme kontakt styret af fabrikken.

Og glem så ikke under udsejlingen til Kattegat at følge kosterækken slavisk. Ikke noget med at skyde genvej. Der er grundt vand overalt - bare én meter ved siden af de røde og grønne koste, er der visse steder så lavt, at mågerne kan stå med tørre fødder!



Flere steder, som her Lergraven øst for Hadsund, kan man fortoje direkte til land. Men det kræver lokalkendskab og god navigation at finde derind.

Mød DT på årets flydende bådudstilling i Kolding i dagene 29. aug. til 1. sept. Udstillingens tema er: "Sejlerdrømme"

Indsejlingen til Mariager Fjord er meget lavvandet, og det gælder om at følge kostene slavisk - ellers bliver man grundejer på fjorden.

